



HSB PENSIONÄRSKLUBB REIMERSHOLME **VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Org. Nr. 802018-0108**

KLUBBENS ÄNDAMÅL

HPR är en pensionärsklubb inom HSB Stockholms Pensionärsråd och har till uppgift att samla alla pensionerade HSB-medlemmar i bostadsrättsföreningarna Bränneriet, Musteriet, Mälaren, Pålsundet och Reimer för att i gemenskap utveckla och befrämja trivsel och trygghet i boendet.

Som ett led i denna målsättning ingår bland annat att i HPR:s regi organisera trivsamma möten och/eller andra arrangemang minst en gång per månad med sommaruppehåll, samt att stimulera och utveckla medlemmarnas medverkan i studie-och reseverksamhet.

HPR ser det som en viktig uppgift att bevaka och behandla boendefrågor och andra för medlemmarna närliggande intressefrågor. Inte minst tillgång till egna, bostadsnära samlingslokaler kräver uppmärksamhet.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i HPR står öppet för alla medlemmar i HSB:s bostadsrättsföreningar på Reimersholme som helt eller delvis uppbär ålders-, avtals- eller sjukpension. Även maka/make och sambo till medlem äger rätt tillhöra HPR utan att vara pensionär.

STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2014

	Valda till		Valda till
Styrelse	årsmötet	Suppleanter	årsmötet
Bengt Esk, ordf.	2015		
Lars Gerrby, v ordf.	2015	Kerstin Holm	2016
Gunilla Karlsson, kassör	2015	Vakant	
Lena Lindborg, sekreterare	2015		
Hans Svensson	2016		
Leif Östling, dataansvarig	2016		
Gulli Moquist	2016		
Revisor		Revisorsuppleant	
Ingmar Holmström	2014		
Agneta Modig Tham	2014	Bibi Antskog	2014

Valberedning

Gudrun Wiklander sammankallande 2015
Anita Eurén 2015
Anders Björn 2015

Värdinnor och värdar

HPR:s värdar och värdinnor har tagit ansvar för förberedelser och praktiskt arbete i samband med årets klubbmöten. Hans Svensson har varit värd och kontaktperson för nedanstående personer: Ulla Gustavsson, Kerstin Holm, Iris Larsson och Göran Axelsson.

ÅRSMÖTE

Årsmöte hölls den 13 mars 2014.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under år 2014.

REPRESENTATION

Leif har representerat HPR i HSB Reimersholme Boservice ekon. förening med Gunilla Karlsson som suppleant.

Lena Lindborg har varit ledamot i HSB Stockholms Pensionärsråd nominerad av HPR.

MEDLEMSANTAL

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2014-2015 232 st (2013-2014 224 st).

IDEELLT ARBETE

Allt arbete inom klubben görs ideellt och beräknas under året ha uppgått till c:a 1200 timmar.

VERKSAMHET

Under verksamhetsåret 2014 har klubben ordnat med många trevliga och uppskattade klubbmöten, studiebesök, pubkvällar och resor.

Klubbmöten

HPR har haft 9 klubbmöten inklusive årsmötet 2014. Våra möten har under året hållits i Åttingen, Reimersholmsgatan 45.

16 januari. Mårten Nilsson berättade med stor inlevelse om sin uppväxt i Afrika. Hans föräldrar var missionärer, och modern dessutom sjuksköterska, i Kongo. Vi fick se många fotografier som visade hur folk levde och bodde. Han hade också med sig olika föremål bl.a. ett leopardskinn och en halsring av järn som vägde c:a 1,5- 2 kg. Sådana halsringar sattes på flickor i 12-årsåldern som sedan måste bära dem hela livet. Mårten vistades i Kongo från späda ålder tills han var c:a 17 år gammal. I Afrika mötte han många människor och fick vänner för livet.

Vi var 33 personer. Ansvarig Malte.

20 februari. Underhållning med Marre och Nina som sjöng svängiga låtar till eget ackompanjemang. Vi fick bl.a. höra låtar från Beatles, Berghagen och Elvis till Fred Åkerström.

Vi var 40 personer. Ansvarig Hasse.

13 mars. **Årsmöte.** Därefter underhållning med Beska Droppar. Mötesordförande var Thorbjörn Högberg. Mötet beslutade en stadgeändring om att boende på Reimers Udde inte längre får vara medlemmar från årsskiftet 2014-15. Val av funktionärer enligt valberedningens förslag. Vi var 40 medlemmar. Ansvarig Bengt.

24 april. Jan Mårtensson berättade om sig själv och sitt författarskap Vi fick höra om hans arbete i FN och vid svenska hovet, men mest om hans romanhjärte Johan Kristian Homan och dennes katt, Clèò de Merode. Vi var 42 personer. Ansvarig Hasse.

15 maj. Åke Larsson, en av våra medlemmar, som var med på det SAS-plan som nödlandade på en åker i Gottröra 1991 berättade om sina upplevelser i samband med olyckan. Han läste också ur en bok vilken beskrev hela händelseförloppet från det bägge motorerna stannade tills räddningspersonal var på plats. Vi var 30 personer. Ansvarig Lasse

Grillfest på 63:ans altan.

11 juni. Årets grillfest ägde rum på 63:ans altan i ett skönt sommarväder som mulnade lite mot slutet. Vi fick en bit fläskkarrè med potatissallad samt ett glas vin. Kaffe och kaka avslutade måltiden. Leif och Gunilla skötte om det hela med bravur och får nog förnyat förtroende nästa år. Vi var 45 personer.

18 september. Maria Aschenbrenner berättade om sitt engagemang i Svenska Afganistankommittén. Hon har arbetat i Afganistan flera olika perioder. Vi fick också se bilder och det hela var mycket intressant eftersom det gav en inblick i landet och dess förhållanden som man inte får höra om i nyhetsrapporteringen från radio och TV. Vi var 25 personer. Ansvarig Bengt.

16 oktober. Våra grannar Marie o Alexander Ekroth sjöng och spelade glada melodier. Vi fick även vara med och sjunga allsång på Monica Zetterlunds gamla hitlåt, Sakta vi gå genom stan. Vi var 34 personer. Ansvarig Hasse.

20 november. Brandmästare Christer Lundell, en av våra medlemmar, berättade om spektakulära bränder på Reimersholme och Södermalm och visade även gamla bilder från en del av dessa. Ett par av händelserna var när Musteriet brann den 11 mars 1982 och den stora explosionen 28 februari 1946 då de flesta fönsterrutor på Reimersholme gick sönder. Han berättade också om brandförsvarets utveckling under flera hundra år. Vi var 44 personer. Ansvarig Lasse.

11 december. Luciafirande där Gulli var Lucia och resten av styrelsen samt Barbro och Gudrun var tärnor, stjärngossar och tomtar. Vi hade även en extra stjärngosse. Björn och Lennart kompade på dragspel och klarinett. HPR bjöd på kaffe med dopp. Vi var 52 personer. Ansvarig Hasse.

Utflykter och resor.

6 februari. Till Restaurangskolan Riksäppet i Handen. Vi åt en tre-rättersmeny bestående av skaldjurssallad med örtagårdssås till förrätt. Stekt laxfilé på rotfruktsbädd med dillcrème och duchesstoppar eller lammstek med vitlökssmör, tomat, haricotverts och råstekt potatis som varmrätt. Desserten bestod av bärpaj med vaniljsås. Den som ville kunde beställa vin som dryck. Allt serverades av trevliga elever från årskurserna 1 och 2. Vi var 35 personer. Ansvarig Gunilla.

6 mars. Till Olle Olsson Hagalund

Olle Olsson, (1904-1972) målade i naivistisk stil, ofta motiv från hans eget Hagalund. Han målade även annat, t.ex. teaterkulisser till operetten Vita Hästen på Oscarsteatern i Stockholm. Olle var motståndare till rivningarna av den gamla kåkstaden i Hagalund under 1960-talets rivningsiver, men det mesta försvann ändå när det som kallas Blåkulla byggdes. Kvar blev dock ett kvarter med huset där Olle föddes och bodde i hela sitt liv.

Verksamheten drivs av konstnärens dotter Lena som guidade och ordnade med kaffe och smörgås. Vi var 19 personer. Ansvarig Gulli.

3 april. Till Skeppsta glashytta och Skottvångs Grufva.

Vi åkte egen buss till det vackra Södermanland där våra båda mål för dagen finns utmed väg 223 mellan Björnlunda och Mariefed. I Skeppsta fick vi först kaffe och smörgås, sedan berättade glaskonstnären Ebba von Wachenfeldt om sitt yrke och visade också hur det gick till när hon blåste en fin glasskål. I butiken fanns många vackra glasföremål bland annat stiliga fäggranna tupper, skålar och kannor. En del av detta bytte ägare.

När vi sett oss mätta på de fina glasföremålen åkte vi vidare till Skottvångs gruva för att även bli mätta i magen. Där fick vi burgundisk köttgryta och gott hembakat bröd. Till det en berättelse om restaurangen och trakten av ägarinnan. Efter maten tittade vi på det fina lilla gruvmuseét. Det fanns många föremål men också bilder och information om den månghundraåriga järnmalmsgruvan som försåg Åkers Styckebruk med malm. Där utvanns järnet som användes till kanoner, s.k. stycken. Vi var 15 personer. Ansvarig Bengt.

6 maj. Till Norrtälje och Pythagoras industrimuseum. När fabriken startade i slutet av 1800-talet försökte man tillverka en räknemaskin som man tänkte visa upp på världsutställningen i Paris år 1900. Därav namnet Pythagoras. Maskinen fungerade dock inte varför projektet lades ner och tillverkning av bl.a. tändkulemotorer startade. Dessa motorer blev en viktig kraftkälla, inte bara som motorer i fiskebåtar, utan användes också för att driva t.ex. tröskverk och generatorer för elektrisk ström. Tändkulemotorn startades genom att värma upp tändkulan med en blåslampa innan man drog igång den med svänghjulet. Vår kunnige guide startade en motor så vi kunde lyssna på dunket från maskin. Bränslet bestod av det mesta, diesel- eller torskleverolja gick bra liksom jordnötsolja och t.o.m baconfett som blev över när man stekt bacon. I verkstaden där ett hundratal personer arbetade i en mycket bullrig miljö fanns många maskiner som svarvar, pressar, bormaskiner och annat som drevs med en ångmaskin där kraften överfördes med remdrift. Hela fabriken hotades av rivning på 1980-talet men räddades i sista stund och senare bildades Pythagoras vänner som tillsammans med Norrtälje kommun driver museét. Vi fick även se det gamla kontoret och ett hem som det såg ut under 1930-talet. Efter visningen åt vi lunch på restaurangen Stället intill ån och tog en promenad i den idylliska lilla staden. Vi var 9 personer. Ansvarig Lasse.

3 september. Utflykt till Rörstrands slott.

Vi följde med en guidad visning där en mycket trevlig och kunnig guide berättade både om Slottet och Filadelfiarörelsen i Stockholm. Historien om Rörstrand och Slottet börjar egentligen redan på 1200-talet då gråmunkarna använde den lerrika jorden för att tillverka tegel. En verksamhet som fortsattes av Clarissorna vid Sankta Clara kloster sedan klostret fått området genom ett gåvobrev av Magnus Ladulås 1288. Slottet byggdes 1635 på initiativ av drottning Kristina och är sedan 1930 sammanbyggt med den då nybyggda Filadelfiakyrkan. Kristina tänkte ha Slottet till en riddarakademi där unga adelsmän skulle lära sig fäkta, dansa, sjunga samt lära sig språk. De planerna gick dock om intet när drottningen abdikerade och flyttade till Rom. Slottet beboddes under de 200 år (1726-1926) som Rörstrand hade verksamhet här av disponenterna på Rörstrandsfabriken.

En av dessa var Roland Almström som fått en angränsande gata uppkallad efter sig. Rörstrand tillverkade ju som bekant porslin men även kakelugnar, som mest 6400 stycken på ett år. Därför finns en vacker kakelugn i nästan alla rum. Vackra är också de målade dörröverstyckena med olika motiv i varje rum. Möblerna som finns här har skänkts av olika privatpersoner och rummen har namn efter kända medlemmar inom Pingströrelsen, t.ex. Levi Pethrus, Einar Eklund och Sven Lidman.

Efter rundvandringen, som började i Filadelfias kyrksal med orgelmusik och fortsatte i det gamla slottets alla praktfulla rum och salar bjöds det kaffe och slottskaka i den eleganta matsalen.

Vi var 13 personer. Ansvarig Hasse.

9 oktober. Till Nynäshamns ångbryggeri. Vi åkte buss och pendeltåg till Nynäshamn och efter en kort promenad genom centrum kom vi fram till microbryggeriet som startades 1997 av fyra kompisar som tidigare jobbat tillsammans på en pub i Nynäshamn. I bryggeriets visningspub, inredd i sekelskiftesstil (1800-1900), började provsmakningen med Landsorts lager följd av flera olika sorters öl. De hade namn som Bedarö bitter, Sotholmen stout, Ålö ale och Dragets kanal dubbel ipa. Alla namnen kommer från platser i Nynäshamns skärgård.

Nu var det dags för visning av själva bryggeriet med rostfria bryggtankar och buteljeringsavdelning. Där fick vi höra av guiden hur hela bryggprocessen går till.

Tillbaka i puben fick vi mer ölsorter att dricka och en bryggarbricka med goda korvar, bröd och ostar.

Vi var 16 personer. Ansvarig Leif.

4 november. Till Restaurangskolan Riksäppet för andra gången i år. Denna gång åt vi en 4-rättersmeny bestående av en förrätt med lax, skinka, grön sparris och kapris. Därpå följde en pumpasoppa som ju är aktuell så här års. Till varmrätt serverades pocherad torskrygg på grönsaksbädd och pommes duchess respektive helstekt fläskfilé med rostade grönsaker, dragonsås och pommes frites. Desserten chokladparfait med hallonsås och småcitrus samt kaffe avslutade måltiden som serverades av trevliga elever från årskurs 3.

Vi var 31 personer. Ansvarig Gulli.

29 november. Julmarknadsresa med buss till Steninge slott där vi fick kaffe och lussebulle. Efter kaffet handlades det på marknaden. Därefter gick färden vidare på småvägar till det familjeägda Djurby gård där ett välsmakande julbord serverades.

Vi var 32 personer. Ansvarig Lasse.

8 december Buss/ båtutflykt med M/S Rosella till Mariehamn tillsammans med Boservice. När vi kom ombord fick vi kaffe och smörgås i stora konferenssalen vilken vi disponerade under hela resan. Vi hade tur med vädret, ute på Ålands hav blåste en måttlig vind så ingen blev sjösjuk även om det gungade lite. Bägge föreningarna hade styrelsemöten på utresan och på hemresan åt vi Leif Mannerströms välsmakande julbord. Deltagare från HPR och Boservice samt några gäster.

Vi var 42 personer. Ansvarig Bengt.

PUB-kvällar

Under året har vi haft 18 PUB-kvällar för HPR-medlemmar som samlat i medeltal 33 deltagare per gång. Värt att notera är att de kvällar vi haft allsång och tyrolerafton var mycket välbesökta. I samband med PUB- kvällarna, då vi samverkar med Boservice och håller till i Boservice lokal, sker även lottförsäljning i deras regi. Vi har också haft underhållning av husbandet Beska Droppar ytterligare några kvällar under året.

Boule

Boule har spelats på Åttingtorget tisdagar vid tjänlig väderlek under året med i genomsnitt 3 deltagare.

Likören

Vår kör har övat 9 gånger med i genomsnitt 10 personer per gång för att sen medverka vid allsångspubar och luciatåg.

Biljard

Biljard har spelats i biljardrummet vid garageplan på onsdagar under vår och höst med i genomsnitt 4 deltagare.

Studiecirklar/kurser

En cirkel i akvarellmålning under ledning av Anita Gren våren och Gulli Moquist/ Gudrun Wiklander hösten har också ägt rum under året med i genomsnitt 7 deltagare.

Övriga aktiviteter

Informationsträff på Viking Line den 27 mars. Bengt och Hasse var där och fick info om olika resor samt kaffe och macka.

Den 9 november hade vi fest i Åttingen med anledning av att HPR fick Folke Eriksson-stipendiet 2014. Ett stipendium som brf. Bränneriet delar ut årligen till någon person, grupp eller förening som gjort något särskilt för Reimersholme. Folke var en eldsjäl både i Bränneriet och HPR, var på sin tid ordförande i bägge samt med och grundade HPR. Folke gläds nog i sin himmel att HPR fick detta stipendium.

Alla medlemmar som kom till Åttingen bjöds på en bit smörgåstårta och ett glas vin. För musiken stod Marre och Nina, gitarr respektive bas, samt sång. De spelade svängig musik från andra hälften av 1900-talet, alltså vår musik. Rock, country, Beatles och Berghagen i en skön blandning. I sista låten, 34:an, kom publiken loss ordentligt i allsången. Det ryckte i benen men tyvärr fanns det inte plats för dans. Till denna välordnade och mycket trevliga fest kom 46 personer.

Ansvariga Hasse och kaffevärdinnorna.

Idéforum HSB Pensionärsrådet den 21 november. Gulli och Hasse var där och fick tips om artister som vi kan engagera till klubbträffarna.

HPR medverkade inte aktivt på Reimersholmes festdag detta år.

HPR-medlemmar medverkade i den av Boservice anordnade jul- och loppmarknaden den 6 december.

Styrelsen åt lunch tillsammans på Långholmens värdshus den 17 december och hade då ett icke protokollfört möte där Agendan och HPR-Nytt för våren 2015 fastställdes.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften har under året varit 100 kronor per medlem.

SAMARBETSPARTNER

HPR ingår i HSB Stockholms Pensionärsråd, som är samarbetsorgan för HSB Stockholms samtliga pensionärsklubbar. Lena Lindborg har representerat klubben i HSB Stockholms pensionärsråd.

HPR har kontinuerlig samverkan med Boservice.

BIDRAG/ SPONSRING

Reimersholmes bostadsrättsföreningar har gett ekonomiskt stöd till klubben. Se den ekonomiska berättelsen.

INFORMATION/ANNONSERING

Information och annonsering av årets aktiviteter har skett genom utdelning av HPR-Nytt i brevlådorna till alla medlemmar. Dessutom har information inför alla klubbmöten och vissa PUB-kvällar och utflykter skett i form av portaffischering samt i fönstret till Boservice lokal.

UPPVAKTNINGAR

HPR har under året uppvaktat vid högtidsdagar och andra tillfällen i enlighet med fastställda riktlinjer.

EKONOMI

HPR:s ekonomiska ställning framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets vinst enligt bokslutet överförs till ny räkning.

SLUTORD

Styrelsen vill framföra sitt tack till bostadsrättsföreningarna på Reimersholme för deras ekonomiska bidrag och till medlemmarna, som genom sitt engagemang och arbete bidragit till att HPR haft möjlighet att bedriva sin verksamhet. Styrelsen tackar också särskilt de värdar och värdinnor som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för trivseln vid HPR:s klubbmöten.

Tack även till revisorer och valberedning för era insatser.

Vi ser fram mot ett nytt innehållsrikt år 2015.